

Emergo-VFC bezoekt Koninklijke Marine

Op donderdag 17 november 2011 organiseerde Emergo-VFC een interessant bezoek bij de Koninklijke Marine te Den Helder.

Meer dan twintig geïnteresseerden hadden ingeschreven voor deze excursie in de kop van Noord-Holland. Voor de meeste aanwezigen betekent Den Helder toch een aardig aantal kilometers rijden of allerlei verbindingen zoeken met het openbaar vervoer. Desondanks arriveerde iedereen op tijd voor de Dvd-presentatie.

Omdat Emergo-VFC een uitwisseling van activiteiten is aangegaan met de vereniging KIVI-NIRIA, was dit een mooie gelegenheid om leden van de KIVI-NIRIA uit te nodigen voor deze excursie. Als ik goed geteld heb waren er een negental leden van genoemde vereniging op komen dagen. Zeker geen slecht resultaat. Over de samenwerking met de KIVI-NIRIA leest u meer in de E-nieuwsbrief van oktober 2011 (te vinden op deze website).

In een mistig Den Helder werden wij ontvangen in het ontvangstcentrum 'De Witte Raaf'. Helaas communiceerde de mensen van de Marine ons niet het juiste adres, maar zie: alle leden arriveerden op de juiste plaats. Om 11 uur werd een DVD getoond met daarin beelden van een operatie tegen piraterij. De opnamen waren gemaakt aan boord van HMS De Tromp en dateerden van een poos geleden (Middelkoop was minister van Defensie). We kregen een filmisch beeld van het leven aan boord, de hachelijke momenten, maar ook de nadruk op teamwork, kameraadschap en ontspanning. Eigenlijk meer voor werving geschikt. Toch een aardige indruk gekregen van hoe het leven aan boord van een schip, dat maanden weg is uit Nederland, bij momenten kan zijn. De DVD duurde bijna een uur en daarna konden we gezamenlijk lunchen tot 13.30 uur.

Om 13.30 stonden we buiten te wachten op een boot die maar niet kwam opdagen. Met wat vertraging gingen we aan boord van een sleper voor een rondvaart door de mistige marinehaven. Desondanks konden we een prima indruk opdoen van het gebeuren in de haven. Niet alle boten lagen thuis en de onderzeeboten waren helemaal niet te zien (nee, niet omdat ze onder water liggen, ze lagen niet in Den Helder). Zo'n drie kwartier later meerden we weer aan en gingen we met de auto op het immense marineterrein naar het marinebedrijf. Daar werden wij rondgeleid in Dok 6. Een gigantisch dok waarin een kruiser lag om gezandstraald te worden en voor verder onderhoud. Vooral de afmetingen van het dok maakte indruk, getuige ook de foto's die bij dit verslag horen.

Hoewel optioneel een bezoek aan het marinemuseum stond gepland, vonden de meeste aanwezigen dit niet meer een goed idee. Het museum zou snel sluiten zodat voor bezichtiging weinig tijd beschikbaar was. Met de mist in het vooruitzicht besloten veel leden om deze geslaagde dag op tijd naar huis terug te keren.

Dank aan Max van Luik die toch weer een aantal mooie foto's heeft geschoten. U kunt ze elders op deze website bewonderen.

Rest bijzondere dank voor Bianca Bakker van de Koninklijke Marine die voor ons deze dag in goede banen heeft geleid.

Ad Vriens